

Bijbelrooster



75 jaar *Daniël*

Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist

Verleden... heden... toekomst. In Psalm 119 vers 90 staat: Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Hebben deze tekstwoorden iets met het Bijbelrooster te maken? Alles. Kijk eens wat er boven het Bijbelrooster staat. 75 jaar *Daniël*. Zo lang bestaat dit blad dat je nu in je handen hebt al. Is dat geen bewijs van Gods trouw? Gods trouw heeft het behoud van jongeren op het oog. Gods trouw opent de woorden van Gods genade. Hoe dan? Volg het Bijbelrooster dan ga je de betekenis ontdekken (vraag om het licht van de Heilige Geest).

Dan lees je kernwoorden die 75 jaar geleden ook een rol gespeeld hebben bij de oprichters van *Daniël*.

Kernwoorden zijn: Eén Naam, opdracht, inscherpen, doorgeven, bevel en belofte. Allemaal woorden die in het verleden onderstreept werden, in het heden nog eens benadrukt en in de toekomst niet zullen veranderen. Omdat God getrouw is, zal Zijn werk doorgaan.

“God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken.”

Verleden

10 januari Opdracht

Lezen: Exodus 12:24-33

Zingen: Psalm 78:2

- Wat was de opdracht die de Heere aan Mozes gaf?
- Wat was de opdracht van de Heere om in het verleden met het jongerenblad *Daniël* te starten?
- In welk jaar was dat?

11 januari Goedheid van de Heere

Lezen: Deuteronomium 4:1-10

Zingen: Psalm 78:3

- Wat lees je over de goedheid van de Heere in dit Bijbelgedeelte?
- Wat kun je vertellen over de goedheid van de Heere als je aan het 75-jarig bestaan van *Daniël* denkt?

Bezoekadres
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden

Postadres
Postbus 79
3440 AB Woerden

danielonline@jbgg.nl
daniel@jbgg.nl
danielonline.nu

Bijbelrooster

12 januari **Inscherpen**

Lezen: Deuteronomium 6:1-9

Zingen: Psalm 78:4

- Waarom moesten de Israëlieten Gods Woord en geboden inscherpen bij hun kinderen?
- Het doel van het blad *Daniël* was en is de jongeren te verbinden aan Gods Woord. Aan welke tekstverzen zouden de oprichters van *Daniël* gedacht hebben?

13 januari **Bevel en belofte**

Lezen: Jozua 1:1-9

Zingen: Psalm 147:10

- Welk bevel kreeg Jozua van de Heere?
- Welk bevel kregen de oprichters van *Daniël* 75 jaar geleden?
- In welk vers lees je over een bevel en een belofte?

14 januari **Een trouwe Herder**

Lezen: Psalm 23

Zingen: Psalm 23:1

- Waarom zou David de Heere met een herder vergelijken?
- Welke woorden uit deze psalm zou jij kiezen om de dienst van de Heere aan te prijzen? (zoals dat ook gedaan wordt in *Daniël*)

15 januari **Doorgeven**

Lezen: Psalm 78:1-8

Zingen: Psalm 78:1

- Wat moet er altijd doorgegeven worden aan jongeren?
- Wat mag er nooit vergeten worden?
- Vertel vers 7 en 8 met je eigen woorden.

16 januari **Eén Naam**

Lezen: Kolossenzen 3:12-17

Zingen: Psalm 115:1

- Bij de start van *Daniël* was er één woord waar een dikke streep onder gezet werd. Vul maar in: Het woord was... voor de jeugd.
- In welke Naam werd het jeugdwerk begonnen?

Heden

17 januari **Wijsheid**

Lezen: Spreuken 4:1-10

Zingen: Psalm 33:3

- Over welk soort wijsheid lees je in dit Bijbelgedeelte voor nu?
- Lees je ook in het blad *Daniël* wat er in vers 11 staat? Noem voorbeelden.

18 januari **Opmerken**

Lezen: Spreuken 4:12-20

Zingen: Psalm 119:3

- Verschijnt er wel eens een nummer van *Daniël* waarin je waarschuwingen leest? Noem voorbeelden.
- Hoe denk jij hierover?
- Wat zou er kunnen gebeuren als jij niet voor de zonde gewaarschuwd zou worden?

Bijbelrooster

19 januari Nodig te weten

Lezen: Spreuken 4:21-27

Zingen: Psalm 147:6

- Waarom zou de inhoud van *Daniël* ook altijd naar wijsheid uit de Bijbel wijzen?
- Wat lees je in Jakobus 1:5 over wijsheid?
- Heb jij dat ook nodig?

20 januari Denk aan je Schepper

Lezen: Prediker 12:1-7

Zingen: Psalm 149:1

- Waarom moet je aan je Schepper denken als je jong bent?
- Kun je vertellen hoe het jongerenmagazine *Daniël* met je meedenkt?

21 januari Zoek de Heere

Lezen: Jesaja 55

Zingen: Psalm 105:3

- Het thema deze week is: heden (= nu). Lees vers 6 en 7. Wat moet je doen? Wanneer?
- Kan je door het magazine *Daniël* te lezen ook de Heere zoeken?

22 januari Neem deze woorden mee

Lezen: Hosea 14

Zingen: Psalm 130:2

- Welke woorden moet je meenemen? (vers 3)
- Lees je in het blad *Daniël* ook over bekering? Noem voorbeelden.

23 januari Vrolijk door de Bijbel

Lezen: Psalm 119:9-16

Zingen: Psalm 119:7

- Hoe is het mogelijk dat de dichter vrolijker wordt door de Bijbel dan van heel grote rijkdom? (vers 14)
- Wie werkt dat in zijn hart?
- Hoe kan jij ook die blijdschap door de Bijbel in je hart krijgen?

Toekomst

24 januari Vertrouw op God

Lezen: Psalm 37:1-11

Zingen: Psalm 37:2

- Hoe wordt het vertrouwen op God hier genoemd? (vers 5)
- Wat leren wij van deze tekst in deze onzekere coronatijd?

25 januari De goede strijd

Lezen: 1 Timotheüs 1:12-20

Zingen: Psalm 18:1

- Timotheüs krijgt van Paulus raad voor de toekomst. Waar moet hij aan vast houden? (vers 19)
- Kan je deze goede strijd in eigen kracht voeren? (vers 18)

Bijbelrooster

26 januari Lees de Bijbel

Lezen: 1 Timotheüs 4:6-16

Zingen: Psalm 17:3

- Paulus zegt: Timotheüs, je hebt de gave om goed onderwijs te geven. (vers 14) Wat moet hij doen om die gave goed te gebruiken? (vers 13)
- Lees jij ook veel in de Bijbel om anderen een goed antwoord te kunnen geven?

27 januari Blijf trouw

Lezen: 1 Timotheüs 6:11-21

Zingen: Psalm 126:3

- Timotheüs krijgt van Paulus les voor de toekomst. (vers 20) Wat moet hij vasthouden en waar moet hij zich van afkeren? (vers 20)
- Keer jij je ook af van een on-Bijbelse leer? Noem een voorbeeld.

28 januari Geen ruzie maken

Lezen: 2 Timotheüs 2:14-26

Zingen: Psalm 147:3

- Hoe moet een dienstknecht van God zich gedragen? (vers 25)
- Hoe moet hij met kritiek en ruzie omgaan? (vers 24)
- Van Wie kan hij leren zachtmoedig te zijn? (vers 25) Lees ook: Matth. 11:29.
- Hoe ben jij als je kritiek krijgt?

29 januari Jezus verandert niet

Lezen: Hebrëeën 13:1-9

Zingen: Psalm 146:3

- Het blad *Daniël* bestaat 75 jaar. Wat is er in die tijd veel veranderd. Noem voorbeelden.
- Wie verandert er nooit? (vers 8)
- Kan dat moed geven om het blad *Daniël* ook in de toekomst uit te geven?
- En voor jou om het te blijven lezen?

30 januari God houdt Zijn Woord

Lezen: Exodus 3:13-22

Zingen: Psalm 118:8

- Hoe neemt God alle bezwaren van Mozes weg? (vers 14)
- Noem dingen uit de Naam van God (vers 14) die voor het magazine *Daniël* basis geven om door te gaan.