

BIJBELSTUDIEVRAGEN

1. Lees dit Bijbelgedeelte nog eens rustig door.
 - a. Welke punten die Jezus noemt vind jij moeilijk om toe te passen in het dagelijkse leven?
 - b. Wat moet je volgens dit gedeelte doen als jou onrecht wordt aangedaan?
 - c. Wat vind je daarvan?
2. Jezus zegt dat we de boze niet moeten wederstaan.
 - a. Wat bedoelt de Heere Jezus hiermee? Moeten we onrecht laten voor wat het is?
 - b. Hoe geef jij gehoor aan de oproep van Jezus wanneer iemand jou onrechtvaardig behandelt?
3. Er wordt wel eens gezegd: *Elk mens heeft vijanden.*
 - a. Wat vind je van deze uitspraak? Is het mogelijk om vijanden te hebben op basis van dit Bijbelgedeelte?
 - b. Zijn er mensen die jou kwaad of onrecht hebben aangedaan? Schrijf voor jezelf op wat ze hebben gedaan.
 - c. Kun je door al deze dingen een streep zetten? Is het mogelijk om altijd te vergeven?
 - d. Welke stappen kun jij nemen om de ander te vergeven? Wat heb jij nodig van de ander om te kunnen vergeven?
4. Lees vers 48.
 - a. Wat lees je hier? Zeg het in je eigen woorden.
 - b. Kun je, op basis van deze tekst zeggen dat deze opdracht alleen geldt voor de gelovigen, de kinderen van de Heere?

