

Toeval bestaat niet

Twaalf Bijbelstudies over Ruth

#07

Op zoek naar rust

Huisje, boompje, beestje... Misschien heb je al een hele voorstelling in je hoofd gemaakt hoe je leven er uit zal zien. Een lieve man of vrouw, kinderen, een leuke baan, een mooi huis. Lang en gelukkig leven. Wie wil dat nou niet?

Aan het begin van Ruth 2 nam Ruth het initiatief. Zij ging op pad om eten te verzamelen. Elke dag was ze druk bezig en ze kwam met volle zakken thuis. Naomi heeft gezien hoe hard Ruth werkt. Naomi wil graag rust voor Ruth. Daarom neemt zij nu het initiatief en doet ze Ruth een voorstel.

Ruth 3: 1-5

1 En Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar: Mijn dochter! zoude ik u geen rust zoeken, dat het u welga?

2 Nu dan, is niet Boaz, met wiens maagden gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap? Zie, hij zal dezen nacht gerst op den dorsvloer wannen.

3 Zo baad u, en zalf u, en doe uw klederen aan, en ga af naar den dorsvloer; maar maak u den man niet bekend, totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken.

4 En het zal geschieden, als hij nederligt, dat gij de plaats zult merken, waar hij zal nedergelegen zijn; ga dan in, en sla zijn voetdeksel op, en leg u; zo zal hij u te kennen geven, wat gij doen zult.

5 En zij zeide tot haar: Al wat gij tot mij zegt, zal ik doen.

Voor Naomi gloort er, na alle tegenslag, hoop. Ze wil niets liever dan dat Ruth trouwt met Boaz, zodat de naam van Elimelech blijft bestaan. Hiervoor maakt ze een gewaagd plan.

Bijbelstudievragen

- Welk verschil zie je tussen Naomi in Ruth 1 en 2 en Naomi in Ruth 3? Kun je hierbij zeggen: 'Hoop doet leven'?
- Naomi wil graag rust voor Ruth. Wat betekent dat in die tijd?
- Welk voorstel doet Naomi aan Ruth? Wat vind je van dit voorstel?
- Stelling: *Naomi zet Ruth aan tot het doen van zonden.* Wat vind je van deze stelling?
- Ruth krijgt de opdracht dat ze zich moet wassen, zalven en kleden. Waarom?
- Ruth is een vreemdeling in Israël. Ze is een heiden. Ze moet nu ook nog een wat vreemde opdracht uitvoeren. Als dit plan verkeerd uitpakt, zet ze haar toekomst in Israël op het spel. Wat vind je daarvan?
- Wat vind je van de reactie van Ruth in vers 5?

Wat betekent dit voor jou?

- Jij wilt graag, net als iedereen, dat het goed gaat met je. Je verlangt naar een rustig leven. Wat betekent rust voor jou? Hoe zoek jij rust?
- Kun je zeggen dat God door zondige plannen en zondig gedrag Zijn plan uitvoert?

- Vanuit onze tijd en maatschappij gezien, is het voorstel van Naomi best gewaagd. Stel dat jij van iemand een dergelijk voorstel zou krijgen, wat zou je dan doen?
- Op welke manier wapen jij jezelf tegen oprukkende seksuele gedachten (en daden)?
- Het lijkt er op dat Naomi Ruth aanmoedigt om de rouwperiode na het sterven van Machlon achter zich te laten en een nieuwe levensfase in te stappen. Ze moet zich wassen, zalven en kleden. Hierbij kun je ook denken aan het doopformulier: *... de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen*. Is er een moment in jouw leven dat je dit door Gods genade mocht doen? Wat betekent voor jou het wandelen in een nieuw godzalig leven.

SUGGESTIE OM TE ZINGEN

♫ Psalm 139:14