

Toeval bestaat niet

Twaalf Bijbelstudies over Ruth

#11

Een zoon!

 Ruth 4: 13-17

Een bijzondere gebeurtenis: de geboorte van een zoon! Wat zien we duidelijk Gods leiding in het leven van Ruth én Naómi. Het was een hele moeilijke tijd en toch gaf de Heere zoveel zegeningen. Laten wij ons leven ook eens naast deze geschiedenis leggen!

Na een moeilijke en krachtige keus, een bijzondere ontmoeting, zegent de Heere het huwelijk van Boaz en Ruth met een zoon.

Bijbelgedeelte

13 Alzo nam Boaz Ruth, en zij werd hem ter vrouw en hij ging tot haar in; en de HEERE gaf haar, dat zij zwanger werd en een zoon baarde.

14 Toen zeiden de vrouwen tot Naómi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten u heden een lossen te geven; en zijn naam worde vermaard in Israël.

15 Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel en om uw ouderdom te onderhouden; want uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaar, dewelke u beter is dan zeven zonen.

16 En Naómi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster.

17 En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende: Aan Naómi is een zoon geboren. En zij noemden zijn naam Obed; deze is de vader van Isaï, Davids vader.

Kerngedachte

De Heere zegent niet alleen Ruth en Boaz, ook Naómi is rijk gezegend met de geboorte van haar kleinzoon. Zelfs de buurvrouwen prijzen de Heere om deze wonderlijke gebeurtenis.

Bijbelstudievragen

- In vers 14 kun je lezen dat de vrouwen blij zijn voor Naómi met de geboorte van Obed. Wat bedoelen zij met: ..Die niet heeft nagelaten u heden een lossen te geven? De Heere heeft deze lossen toch aan Ruth gegeven?
- In vers 15 zeggen de vrouwen tegen Naómi dat Ruth meer voor haar betekent dan 7 zonen, hoe bedoelen zij dit? Kun je uitleggen hoe dat was voor die tijd in Israël?
- Wat laat Naómi zien door het kindje van Ruth en Boaz op schoot te nemen?
- Wat betekent de naam Obed? Wat zegt deze naam over het geslacht waarin Obed is geboren?
- Het valt op dat het in deze verzen vooral gaat over Naómi, hoe zou dat komen denk je? Hoe zie jij de rol van Ruth in dit gedeelte?

Wat betekent dit voor jou?

- In vers 13 staat: 'en de HEERE gaf haar, dat zij zwanger werd en een zoon baarde'. Hoe spreek jij over deze dingen in het dagelijks leven?
- In vers 14 prijzen de vrouwen de HEERE voor wat hij Ruth geeft. Wat kunnen wij hiervan leren? Prijs jij de Heere ook voor dat wat hij geeft aan mensen om jou heen? Denk hier bij ook aan het gemeente zijn.
- De Heere gaf veel zegeningen in het leven van Ruth én Naómi. Zij leefden in een moeilijke tijd. Ze hebben moeilijke keuzes moeten maken. Toch zorgt de Heere! Zie jij de zorg van de Heere ook in jouw leven nu in deze moeilijke tijd rondom het Coronavirus?

Om te zingen

♪ Psalm 105:5